

Ds. Fred Blokhuis KEEK-OP-DE-PREEK (door Joop Vree) **9 april 2017**
Feest van Passie. Op de zesde en laatste zondag in de veertigdagentijd kregen we in beide diensten grote en kleine woorden in de mond gelegd. Uit ps 42 en 's avonds ook uit Math 16: 13- 23. Beide schriftgedeelten tonen verrassende parallellen. Ps 42 is een Passie psalm met lijden, afzien, hoop en ups en downs. Maar met de "levende God" in beide schriftgedeelten gloort Pasen. We hebben ps 42, die de toon zette voor de viering van het Avondmaal, op vele wijze en wijzen gezongen. Echt wijs! Verder zongen we 's ochtends Opw. 614 en NLB 547, ps 43 en LB 466.

Vandaag het thema "**Uitersten- tussen Passietijd en Pasen**". We genieten in de lente van het groen in de natuur dat er uit knalt, vanuit de dood. Uitersten die een christen ook ervaart in zijn geloofsleven. Bijvoorbeeld als je voor een zware hart operatie staat.

Ps 42 is knap gecomponeerd en toont wisselend (zie de uitersten in vs 6 en 12) twee verdiepingen, namelijk 1) neergeslagen en 2) verheffen, verschijnen. De Korachiet spreekt zich zelf aan en ook in ps 43: 5 met de zelfde woorden. Deze psalmen horen bij elkaar.

De dichter spreekt zich zelf dus toe, hij gedenkt. Hoe dicht zijn we met het gedenken gekomen bij de avondmaal viering? Wat kreun je? Maar ik zal God nog loven! Een opgaande beweging naar een verdieping hoger. Omdat mijn ziel zich neer buigt vier ik avondmaal. We mogen jubelend aan tafel gaan. Maar dat is geen voorwaarde. Het is niet altijd feest. Laat het lied anders maar komen in de nacht (vers 9).

En als je weer valt zoals in vers 7? Er zijn hoogten en laagten. Ps 42 geeft een antwoord vanuit je geloof. Ik geloof dat ik Hem weer zal loven! Vers 5 laat zien dat kerkgang helpt.

Eens verschijn ik voor de Heer, vindt mijn ziel het danklied weer..... (NB)

Maak een keus uit de onderstaande gesprekspunten.

1. Even een rondje maken: wat doen de uitersten in ps 42 met je? Met name in vs 6 en 12? Wat heeft je geraakt? Wat heb je geleerd?

2. Zie je in ps 42 overeenkomsten tussen de uitersten van "lijden - Passietijd" en "herstel - Pasen" (Zie voor Pasen met name vers 3 "De levende God")?

3. Bespreek eens een paaslied, bijv. LB 218: (1-)8. Hoe beleef je zo'n lied? Hoeveel moeite heb je met de gebrokenheid in de wereld en hoe onvolkomen is je eigen bestaan?

4. Voor wie meer wil, wat spreekt je aan in Math 16: 13-23? (Tip: De Naardense Bijbel ligt het dichtst bij de grondtekst). Wat vindt je van de overeenkomsten met ps 42? Geef elkaar een leespaauze en maak een rondje. Hieronder vindt je parallellen waar Jezus vraagt "Wie zegt Gij dat ik ben?"

Ps 42

vs 7 Jordaan bij Hermon top

vs 3 naar de **levende** God

Math 16

vs 13 Gebied van Caesarea-Van-Filippus

vs 16 u bent de Christus, de zoon van de **levende** God!

5. Wie nog meer wil: Jezus spreekt in Math 16 vanaf vers 18 over Petrus als Rotsman (Naardense Bijbel), niet als rots. De rots is God, zie ook de psalmen 61, 62, 63. Ps 62: 3 "Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, nooit zal ik wankelen". Wat Petrus zegt komt van de Rots. Echter niet altijd zoals even later blijkt. De satan achter Petrus wordt bestraft omdat hij een struikelblok is voor Jezus (vs 23).

Zoek eens naar en bespreek de schriftgedeelten van de wankelmoedige Petrus maar ook die van de krachtige Petrus in de Heer, zijn Rots te allen tijde. Lees Hand. 2: 23-24 er maar op na. Goddank.